

Bewegwijzering



Het ommetje van Godlinze is op een aantal plaatsen langs de route gemarkeerd met het voetjeslogo

Praktische informatie

- Alleen toegankelijk tussen zonsopgang en zonsondergang.
- Dit pad loopt over particulier eigendom.
- U bent hier te gast.
- Betreden op eigen risico.
- Honden toegestaan mits aangelijnd.
- Laat geen afval achter.
- Laat gewassen en dieren met rust.
- Het pad is gesloten op 31 december.



OMMETJES



Ommetje Godlinze 3km

Het dorp Godlinze is rond de tweede eeuw voor Christus op de oeverwal van de Fivelboezem ontstaan. De wierde van Godlinze is een van de hoogste van Groningen en er wordt gezegd dat het ook de meest gave wierde is. Het ommetje voert u langs markante plekken in het dorp zoals de ossenwegen en kerkepaden, de Pancratiuskerk en het historische grafveld.

Kijk voor meer Ommetjes op de website van Landschapsbeheer Groningen:
www.landschapsbeheergroningen.nl

Voor meer informatie over Godlinze:
www.godlinze.com
www.terpenenwierdenland.nl

Het ommetje Godlinze is mede mogelijk gemaakt door het Waddenfonds, provincie Groningen, provincie Fryslân en de gemeenten Delfzijl, De Marne en Eemmond.

Projectpartners zijn Landschapsbeheer Groningen, Landschapsbeheer Friesland, Kenniscentrum Landschap, Terpenecentrum (onderdeel van het Groninger Instituut voor Archeologie) en Museum Wierdenland.



Colofon

Ommetjes, een initiatief van Landschapsbeheer, zijn korte wandelingen op het platteland voor bewoners en recreanten.

Kaart

Open Topografie Nederland, Esri Nederland, Jan Willem van Aalst, Imergis





Welkom op de Ommetjes paden in Groningen.

In het jaar 1000 werd in een Duits klooster voor het eerst gesproken van Godlevingi wat 'lieden van Godlev' betekent'. Godlev zou een leidend figuur uit de adelstand van Godlinze geweest kunnen zijn. Een legende over de naamgeving van Godlinze gaat als volgt: tijdens een watersnood waarbij grote honger het dorp teisterde, spoelden erwten (linzen) aan. Dit werd gezien als een geschenk van God. De bewoners vernoemden hun dorp naar deze gebeurtenis.



Wij zetten graag enkele hoogtepunten van dit ommetje voor u op een rij:

1

Gloepke

Van oudsher waren er veel kerkpaden zodat men de kerk van alle kanten goed kon bereiken. Het Gloepke is daar een voorbeeld van. Het is de locatie van een oud 'Glinzer' (Godlinzer) volksverhaal, 't peerd zonder kop'. Het verhaal vertelt hoe het paard van de melkrijder Rowaan graasde tussen de heggen, waardoor men enkel de rug van het paard kon zien en niet het hoofd. De kinderen hadden dan 't peerd zonder kop in het Gloepke gezien.



2

Voorwerk Lippenhuizen

Een voorwerk is de historische naam voor een boerderij die in de middeleeuwen bij een klooster hoorde. Voorwerk Lippenhuizen hoorde bij klooster Feldwerd bij Holwierde. Het land van het klooster werd beheerd door lekebroeders, kloosterlingen die wel de gelofte hadden afgelegd, maar nog niet klerikaal gewijd waren.



De boerderij was in bedrijf als voorwerk tot de reductie van Groningen in 1594, toen Groningen capituleerde aan het leger van prins Maurits van Nassau. De Stelterweg, een kleiweg door de landerijen, verbond het klooster met het voorwerk. Een deel van die weg bestaat nog als rondweg.

3

Zicht op de wierde van Godlinze

Vanaf de buitenste ring van de wierde, de zogenaamde ossenweg, heeft u een fraai zicht op de wierde. Dit weiland was van oudsher gemeenschappelijke grond waarop het vee bij hoogwater kon grazen. Ze konden dan het zoete water drinken uit de dobbe die midden op de wierde lag. Was het gebied om de wierde droog dan liep het vee vanaf hier de wierde af, de meeden op. Lang werd deze locatie ook "Het Oude Hof" genoemd, omdat het onderdeel uitmaakte van het borgterrein.

6

Peperstraat

De Peperstraat is de binnenste rondweg langs de kerk en is ontstaan rond dezelfde tijd als de kerk. Het is de oudste buurt van Godlinze. Het authentieke karakter is behouden en gebleven, mede door de ouderwetse klinkerverharding. Aan de Peperstraat woonden voornamelijk ambachtslieden zoals schoenmakers, leerlooiers, ververs en wevers.



5

Pancratiuskerk

De Pancratiuskerk dankt zijn naam aan een vermelding in een 16e-eeuwse kroniek. Ook wordt de patroonheilige genoemd op de klok uit 1435. Vermoedelijk waren er meerdere houten voorgangers, maar rond 1050 kreeg Godlinze een kerk gebouwd van tufsteen. Deze werd in de 13e eeuw met baksteen uitgebreid. De toren had oorspronkelijk een zeer hoge stenen spits die in 1583 instortte. De toren werd herbouwd met een zadeldak.



4

Grafveld

Het grafveld lag op een opgeworpen heuvel aan de oever van een kreekje ten zuidwesten van de wierde en stamt uit de vroege middeleeuwen. Het grafveld werd in 1919 onderzocht door archeoloog Albert van Giffen. Hij trof 74 skeletten en 35 urnen aan. Naast de skeletten zijn ook grafgiften gevonden zoals lanspunten, verschillende soorten zwaarden, stijgbeugels, messen, gespen en scharen. De zeldzame combinatie van crematie en begraven geeft de overgang naar het Christendom in deze regio weer.

